

Eerbewijs aan professor Joop van Stigt

J: Jij die tot op 't aller laatst de bondgenoot van 't Toguna volk gebleven bent

O: O, jij verdediger van top bouwkunst

O: O, jij liefhebber van achthoeken, jij met je sterke armen

P: Professor: zo heb ik je altijd genoemd en geerd!

V: Veroveraar van hart en ziel van de Dogon door je goedertieren handelingen

A: Absoluut in je toewijding, en keihard werkend

N: Nobele erflater van moderne architectuur.

S: Schepper en bepaler van het lot van mensen

T: Trots vervoerder van containers krakend onder 't gewicht van de geschenken

I: Inderdaad onvermoeibaar gulle geveer en toegewijd lid van 't genootschap van maskerdragers

G: Groot is de medaille van de Nationale Orde van Verdienste van Mali prijkend op je borst

T: Toevlucht en veilige haven van een heel volk, dat is wat jij was!

Jouw naam die ooit gefluisterd werd, wordt alom luid gehoord!

Onder de immense baobab van Sanga bleven afdrucken van je nob'le voetstappen staan

Je erfgenamen zullen daarom met gemak vragen die jij openliet van antwoorden voorzien.

Zij zullen weten waar zij volgende stappen zetten moeten op het pad waar jij hen voorging.

Zo in harmonie aansluitend op de onpeilbare diepten van jouw ferme wil.

Uit pure liefde heb jij hoge rotswanden en bloedhete rotsen getrotseerd.

De diepe waterputten die jij hebt geslagen lijden met hun helder water onder het verlies van jou.

Jouw scholen, jouw gezondheidscentra dragen de herinnering aan jou in eeuwigheid.

Banani plengt tranen om jou.

Koulou is in diep verdriet om jouw gemis.

Ook Yélé verkeert in smart,

Net als al die andere dorpen waar jij een mangoboom plantte, schaduw en vruchten brengend.

Moge Ama het je rijkelijk vergoeden!

Wat de Technische School betreft, zij zal haar muziekstuk spelen.

Het muziekstuk van de overdracht van universele kennis.

Rust nu maar zacht Akouni Poudiogo.

Rust in vrede grote Balamba.

De dichter:

Adama Keita, Directeur onderwijs van de Technische School ETJS.